

Oei, ik groei!

Lang geleden was dat een titel van een boek die alle sprongetjes van babies bijhield. En als je baby erg krijste, dan kon je het boek pakken. Keek naar het aantal weken van je kind. En dan klopte het altijd. Je kind maakte een sprongetje en had daar last van. Huilen, minder drinken, minder slapen enz. Er was onderzoek naar gedaan, een kind had heel vaak na de zoveel weken "last van groeien" Later bleek dit wat genuanceerder te liggen. Maar goed... ik had heel veel aan het boek. Laat dit nou met geestelijke groei ook vaak zo zijn! Je groeit, maakt een sprongetje en vaak gaat dat met wat ongemak.

In de bijbel gaat het ook vaak over groei.

**Zoals in 1 Petrus 1 vers 3; Want omdat Hij zo goed en liefdevol is, heeft Hij nieuwe mensen van ons gemaakt, we zijn opnieuw geboren.**

En Zoals in 1 Petrus 2;2

**Ontdoe je dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat je daardoor groeit en je redding bereikt. Je hebt toch de goedheid van de Heer geproefd? Voeg je bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat je ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.**

Keer je af van wat slecht is, en keer je naar God, verlang ernaar in aanwezigheid van Hem te zijn en groei!

Als je je richt op God zal Hij je van binnenuit gaan veranderen, proces. Richten op God bedoel ik mee; zijn woord lezen, maar ook je tijd met Hem doorbrengen.

Groei is iets heel natuurlijk.

Als baby groei je, maak je een ontwikkeling mee. En is het een hele natuurlijke drive om door te gaan. Je begint met op je rug te liggen. Met je ogen wat in te zoomen, rond te kijken. Tot je ineens tot het inzicht komt dat je wel eens zou kunnen draaien. Dat is spannend, het verandert je perspectief. Maar je voelt dat je het kan. Dat is in het geestelijk leven ook zo. Je hebt de geboorte gehad, je bent christen, joepie, en je drinkt alles wat je toebedeelt krijgt. Hongerig naar meer van Christus. Op gegeven moment is het heel normaal als je inzichten “openbaring” krijgt en je een sprong maakt. Alles ineens net vanuit een ander perspectief bekijkt. Net iets meer begrijpt, de wereld wat groter wordt. Een sprongetje kan wrijving geven. Bijvoorbeeld ‘het even niet meer snappen’ misschien het gevoel; ‘waar is God dan’ wheeeeh” God is niet verdwenen. Hij is heel dicht bij je, altijd. Zijn glimlach ligt op jouw leven. En hij is betrokken bij jouw groei. Moedigt je aan. ‘Ontdek meer over mij’ “er is nog zoveel meer!

Groeien hoort bij het koninkrijk van God

In Matheus 6;31 zegt Jezus; Vraag je dus niet bezorgd af; Wat zullen we eten? Of; Wat zullen we drinken? Of Waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. **Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.** Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Om te groeien moet je in het goeie Koninkrijk zitten. “Zoek liever eerst het koninkrijk van God”

Jezus zegt in Lucas 13;18 Jezus zei; Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal ik het vergelijken? Het lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een boom werd, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen.

Groeien,

Dat doe je met stapjes, telkens met nieuwe openbaringen die God je geeft. God heeft zich aan jou laten zien; je zegt 'ja'tegen Jezus in je leven, en we noemen het bekering, of geboorte. En ik hoop ook dat je daarom hier zit. Je hebt een stukje van God mogen zien! Fantastisch. Maar hier blijft het niet bij. Als je verbonden bent met Jezus gaat Hij je dingen openbaren. Dat je ineens zegt; ik heb dit nooit begrepen, nooit gezien, en ineens zie ik het, snap ik het. Zoals ik al zei; dat kan soms best wrijving geven. "Ik heb jarenlang gedacht dat het zus of zo was, en het is toch anders."

Het Koninkrijk van God staat symbool voor de reis van leugen naar waarheid. Van duisternis naar licht, van het rijk der duisternis naar het koninkrijk van God. Als kinderen van God groeien we in het begrijpen wie God is, wie je zelf bent, en wie de ander is.

Het gaat over relaties. Houden van mensen, zoals Jezus deed, milder worden, genadiger, meer compassie krijgen.

Het andere koninkrijk is dat van Gods tegenstander, de duisternis, Satan. Het is evel, en het leidt altijd tot de dood. Woorden staan er als; dwang, haat, me myself and I, eenzaamheid, boosheid, angst.

Niet fijn om in te bivakkeren. Maar we worden er wel elke dag mee geconfronteerd.

Een lange lijst dat de zuurstof uit je longen haalt. Wat op zich misschien niet erg is. Maar het is niet verbonden met God.

Het ene koninkrijk is het koninkrijk van Ons het andere Koninkrijk is van mij, mezelf, ikke.

Je vader God weet wat je nodig hebt om te groeien. Studeer, leer, wees nieuwsgierig naar Zijn woorden voor jou, zodat je zult groeien en enthousiaster over het leven met hem gaat worden. Elke moment van de dag je verbonden weten met hem, verbonden met Jezus. Daar

draait het om. De zachte fluistering van God leren horen. Daarin kan je groeien!

Wat zegt God tegen jou? Waar mag je naar uitstrekken? Misschien is het wel de doop. Volgende week kan je je laten dopen. Meld je aan!

Misschien is het wel groeien in vergeving. Misschien is het wel dat je angst voor God voelt. Denkt dat hij je toch tekkelt, je het alleen moet doen. Goed om met God over te bidden. Waar zit je angst?

Een van de grote struikelblokken voor groei kan angst zijn. Angst/ bezorgdheid kan je verlammen. Het zicht op Jezus belemmeren.

365x in de bijbel je hoeft niet bang te zijn. Op alle mogelijke manieren zegt God tegen ons; Wees niet bang, vertrouw op Mij. God is te vertrouwen.

Psalm 27 Beschrijft David het heel mooi

De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?

Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?

Kwaadwillenden kwamen op mij af om mij levend te verslinden, mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Ik vraag aan de heer een ding, het enige wat ik verlang; wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de heer te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad, Hij verbergt mij veilig in zijn tent, Hij tilt mij hoog op een rots.

Al breekt de strijd tegen mij los toch blijf ik op Hem vertrouwen.

Groeien in vertrouwen...

Vertrouwen...Vertrouwen dat Hij bij je is, vertrouwen dat Hij voor je zorgt. Daar mogen we allemaal in groeien ons leven lang.

Verhaal Heleen en Beau.